

## De schoondochter in de Bijbel

In mijn vorige stukje over de roeping van Abram heb ik gesproken over mijn vermoeden dat Sara, de vrouw van Abraham, door zijn vader Terach, seksueel misbruikt is. Ik baseer deze gedachte op het ‘overbodig’ gebruik van het woord ‘schoondochter’ in het verhaal van Genesis 12. Ook koppelde ik de gedachte eraan vast dat dit zelfde een rol gespeeld kan hebben in 1 Samuel 4:19 bij de priester Eli met zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas . Hier wil ik deze gedachte wat proberen te onderbouwen met andere gegevens.

Het woord ‘kallah’ komt 7 keer voor in de betekenis van ‘bruid’. De andere betekenis van het woord ‘kallah’, die van ‘schoondochter’, komt 19 keer voor. Van deze 19 keer is het 8 keer als schoondochter van de schoonmoeder en 11 keer als schoondochter van de schoonvader. De teksten waarin dit laatste het geval is zijn:

Genesis 11:31

Genesis 38:11, 16 en 24

1 Kronieken 2:4

Leviticus 18:15

Leviticus 20:12

1 Samuel 4:9

Ezechiël 22:11

Hosea 4:13 en 14.

In Genesis 38 gaat het over de incest tussen Juda en Tamar, een gebeuren dat in Kronieken ook vermeld staat. In Leviticus 18 en 20 wordt seksueel contact tussen schoonvader en schoondochter expliciet verboden. In Ezechiël gaat het over seks tussen een man en zijn schoondochter en in Hosea gaat het over overspel van de schoondochter. In deze laatste teksten is niet expliciet sprake van seksueel contact tussen de schoonvader en schoondochter.

In de teksten waar het mij om gaat, Genesis 11:31 en 1 Samuel 4:9, wordt over onacceptabel seksueel gedrag van de schoondochter niet expliciet gesproken. In de andere 9 keer wel, en zelfs 7 van deze 9 keer over seksueel contact tussen de schoonvader en zijn schoondochter. (In Hosea is alleen sprake van overspel).

Mijn conclusie is dat het in Genesis 11: 31 en 1 Samuel 4:19 waarschijnlijk ook gaat over seksueel contact tussen schoonvader en schoondochter.

Een extra argument hiervoor vind ik in het gebruik van het woord ‘schoondochter’ in Genesis 11, waar Sara al aan geduid wordt met ‘vrouw van Abraham’.

In 1 Samuel 4 hoort de schoondochter dat de ark van God is buitgemaakt door de Filistijnen. En dat niet alleen, zij hoort ook dat haar schoonvader en man dood zijn. De volgorde ‘schoonvader’ en dan pas ‘haar man’ maakt mij achterdochtig. Het is alsof de schoonvader voor haar belangrijker is dan haar man. Zou de priester Eli soms de verwekker geweest zijn van het kind dat zij op het punt staat te baren?

*Lukas de Groot, Oktober 2023*