

## Een vast patroon

Als men het boek Numeri noemt, weet elke bijbellezer dat het kenmerkende van dit boek is dat er reeksen namen genoemd worden. In deze reeksen namen is een vast patroon te herkennen. In Tenach heet het boek *Bamidbar*, 'In de woestijn'. Het grote verschil met andere bijbelboeken is dat er herhaaldelijk een opsomming is van namen volgens een vast patroon.

In Numeri 1 wordt een opsomming gegeven van de stamhoofden.

In hetzelfde hoofdstuk wordt ook een opsomming gegeven van de aantallen leden van de verschillende stammen.

In Numeri 2 volgt een nog uitgebreidere opsomming.

In Numeri 3 wordt een opsomming gegeven van de Levieten en hun aantallen.

In Numeri 4 worden de aantallen van de diverse families van de Levieten opgesomd.

In Numeri 7 staat een lijst met wat elke stam als gave voor de Heer brengt, elke stam weer precies hetzelfde.

In Numeri 13 staat een opsomming van mannen die het land moeten verkennen, voor elke stam één man. Weer volgens een vast patroon.

In Numeri 26 worden de aantallen van de Israëlieten boven de twintig jaar opgesomd.

In Numeri 29 worden de offers genoemd die op elke dag van de week gebracht moesten worden, ook weer volgens een vast patroon.

In Numeri 33 worden de verschillende plaatsen van de Israëlieten genoemd waar zij tijdens hun tocht verbleven.

In Numeri 34 wordt een opsomming gegeven van de leiders van elke stam.

Zoals uit dit overzicht blijkt worden steeds reeksen namen genoemd en aantallen, die een vast patroon hebben. Alles wat de Israëlieten moeten uitvoeren gebeurt volgens een vast schema.

In Numeri 9, als het gaat over het steeds weer op weg gaan, gebeurt dat zodra de wolk, die boven de tent der samenkomst hing, zich verhief. Men zou verwachten dat dit ook volgens een vast patroon zou gebeuren. In tegenstelling met alle reeksen staat hier echter dat de wolk soms veel dagen boven de tent bleef hangen, soms slechts weinig. Zelfs kon dit opbreken verschillende tijdstippen van de dag of nacht gebeuren. Zie Numeri 9: 15-23.

Waarom dit grote verschil tussen steeds weer een vast patroon als het de mensen betreft, en in het geval van Goddelijk ingrijpen volkomen zonder regelmatigheid?

Zouden we kunnen concluderen dat wat mensen moeten doen steeds weer volgens een regelmaat moet gebeuren, maar dat als God iets doet, hij het op een verrassend spontane manier doet?

*Lukas de Grootte, Juni 2023*